

De Brief

Boudewijn Büch Gezelschap
Büchmania



JAARGANG 7
NUMMER 6
10 APRIL 2009

In deze nieuwsbrief:

- 📖 Enquête Büchmania
- 📖 Wandelen met Boudewijn Büch
- 📖 *Bloem der Steden*
- 📖 Laatste geheim dagboek Hans Warren
- 📖 Complete Hebreeuwse bibliotheek in de verkoop bij Sotheby's
- 📖 Scripta Periodica
- 📖 Verenigingsnieuws en Agenda

Met dank voor het aanleveren van items aan: Arnoud van der Vorst, Ronny Boogaart en Eric de Rooij, Marcel Massing en Brian Twint.

Enquête Büchmania

Op de ledenvergadering vorig jaar is besproken dat we als bestuur een enquête onder de leden zouden uitzetten om te onderzoeken wat er bij onze leden zoal leeft. Met de komende ALV in het zicht wordt het hoog tijd deze belofte gestand te doen. De enquête is als bijlage bij deze nieuwsbrief bijgevoegd. We stellen het zeer op prijs als u vijf minuutjes de tijd neemt de enquête in te vullen en

deze aan ons wilt retourneren. U kunt de enquête uitprinten, invullen en toesturen aan onze secretaris: André Koolen, Escamplaan 824, 2547 EW Den Haag, of digitaal invullen en mailen naar: buchmania@xs4all.nl

Alvast veel dank voor uw moeite.

Wandelen met Boudewijn Büch

Zondag 3 mei presenteert Büchmania in samenwerking met Gé Westgeest:

Wandelen met Boudewijn Büch, door Springeldal en Hezingen, van Ootmarsum en Vasse. Een wandeling door de jeugd van Boudewijn in zijn geliefde Ootmarsum en omgeving.

We combineren deze activiteit met de jaarlijkse ALV en maken er met elkaar een mooie en afwisselende dag van.

We zijn ons er van bewust dat Ootmarsum voor veel mensen niet naast de deur ligt. Deze gelegenheid om deze fraaie locatie aan te doen, wilden we echter niet laten lopen. Bovendien zijn doorgaans onze activiteiten in de randstad en rijden mensen uit andere delen van het land ook een eind om naar bijvoorbeeld Amsterdam te komen.

Over deze dag en het programma informeren we u uitvoerig in de volgende nieuwsbrief. We zullen daarin leden ook vragen zich voor deze dag aan te melden, te laten weten of ze mee wilt lunchen en ons te laten weten als u vanuit bijvoorbeeld Rotterdam of Amsterdam richting Ootmarsum rijdt en wellicht nog een plaatje in de auto vrij heeft voor een Büchiaan die graag met u meerijdt.

Leden die interesse hebben met iemand mee te rijden, vragen we ook zich bij ons te melden. Misschien kunnen we leden bij elkaar brengen. Daarnaast zullen we vanuit Ootmarsum een pendeldienst opzetten voor de personen die met het Openbaar Vervoer komen. Deze OV-ers pikken we in Almelo op om het laatste stukje per auto af te leggen. Zo is voor iedereen Ootmarsum bereikbaar.

Laat de afstand dus geen obstakel zijn deze unieke dag te bezoeken.

Bloem der steden

Arnoud van der Vorst

Bloem der Steden van Onno Blom, uitgever HDC Media, 2009, met korte verhalen van of over schrijvers die een tijdje verbonden waren met Leiden, is een erg leuk uitgaafje. Rijk verlucht en met smeulige verhalen over nieuwe en oude scribenten, van Kneppelhout en Bilderdijk tot Abdelkader Benali. De lezer wordt aangenaam bezig gehouden. Naast anderen zoals Harry Mulisch, Jan Wolkers en Maarten Biesheuvel zijn vanzelfsprekend ook Boudewijn Büch en de Oegstgeester schrijver Frits Hotz in de lijst opgenomen. Hotz, van beroepjazzmusicus, die in een prachtige stijl schreef, lees onder andere zijn

bundel Dood Weermiddel, en die onophoudelijk aan zijn teksten bleef schaven, heb ik persoonlijk gekend. Hij woonde bij zijn zuster in de Juffermansstraat en leefde als een kluizenaar. Hij stond bekend als vrouwenhater, maar aan het eind van zijn leven heb ik hem toch gearmd met een dame door de Kempenaerstraat zien lopen.



Ik fotografeerde hem op zijn verstilde kamer en hij vroeg mij zijn ogen niet te scherp in beeld te nemen. Hij, de slechtzijnde, had inderdaad merkwaardige ogen bedekt met een soort floers als van een leguaan. We praatten uiteraard over de literatuur. Hotz kon bij mij niet stuk door zijn mooie beschrijvingen van de omgeving van de Rijsburgerweg in Leiden, waar ik destijds vlakbij woonde. Prachtig beschreef hij hoe hij als jongeman in de Oorlogstijd met illegale blaadjes rond liep en honderd doden stierf, ik neem aan dat het verhaal sterk autobiografisch is.

Boudewijn komt ook aan bod. In het stuk over hem lees ik tot mijn verbazing dat het bedrijf van Oom Wim en tante Kat aan de Sitterlaan een postorderbedrijf in seksblaadjes was, dit is ver bezijden de waarheid. Om Wim die ik twee jaar geleden interviewde had een groothandel in elektrische apparaten, Gate Way Products geheten.

Aardig is het commentaar van Maarten 't Hart over Boudewijns optrek in de Bakker Korffstraat. Toen Maarten op bezoek was keek hij zijn ogen uit:

Wij waren heel verbaasd te zien dat zo'n simpel huis in zo'n weinig aansprekende aggenebbisj- buurt met behulp van onder andere ragfijne lichtblauwe gordijnen was omgetoverd tot een paleisje waar je amper met geschoeide voeten doorheen durfde te lopen. De verfijning droop ervan af en z'n boeken verzameling glansde, zorgvuldig gerangschikt, in prachtige, op maat gemaakte kasten.

Ik kan dit beamen want ik ben ook een keer op dit adres op bezoek geweest en vond de sfeer iets fin de Siècleachtigs hebben. De gordijnen zijn me niet opgevallen wel de prachtige lithografieën van Suchanek, de fraaie gevulde boekenkasten en de witte vleugel voor Bernadette, groots en triomfantelijk in de huiskamer, waarvan Boudewijn glashard zei dat hij die bekostigd had.

Eeuwig zonde dat dit paleisje door liefdesverdriet ten gronde is gegaan. Boudewijn sloot zich na de scheiding van Bernadette maanden op bij Henk Wesseling in Oegstgeest, kwam zijn verplichtingen niet na waardoor alles verkocht moest worden. Misschien was het ook wel de gebiedende wijsvinger

van het lot dat hij daardoor naar Amsterdam trok en aan een glanzende carrière kon beginnen.

Laatste geheim dagboek Hans Warren

Ronny Boogaart en Eric de Rooij



In de zomercatalogus van Bert Bakker wordt het nieuwe dagboek van Hans Warren aangekondigd: 'de voltooiing van het mooiste dagboek uit onze letteren'. Over het nieuwe dagboek wordt vermeld:

Het laatste deel van Hans Warrens *Geheim dagboek*. Voor het laatst berichten uit 'Welgelegen', het kleine huisje in Zeeland dat steeds meer zijn wereld wordt. Op weg naar de magische datum 1 januari 2000, 'in werkelijkheid de meest kleurloze en onbeduidende dag die je je kunt voorstellen'. Op weg naar het einde, samen met zijn vriend Mario, die hoopt en wanhoopt. Hij overwint tegenslagen, komt overeind na valpartijen. 'Vous travaillez encore?' vraagt een dokter na een val in Parijs, met verwondering en

bewondering. Jawel, Hans Warren werkt nog, leert, ontdekt, geniet. Van zijn kunstverzameling, die in deze jaren enorm wordt uitgebreid. Van het eten in restaurants en vooral dat naar eigen recept. Met ongekende scherpste blijft hij naar alles kijken. Zo komt hij tot verfrissende oordelen over literatuur en schilderkunst. Onbevangen volgt hij anderen, genadeloos observeert hij zichzelf. Zien wat niemand ooit onder ogen zag, dat doet hij in dit verbijsterende dagboek. Het einde van de seks, de ontluistering van het lichaam, het verbrokkelen van de geest. Maar op een of andere manier blijft Hans Warren nieuw tot het laatst.

Het dagboek, dat 360 pagina's bevat, is aangekondigd voor september. Ook de Warren-tentoonstellingen in Middelburg worden dan geopend. Voor meer informatie over Hans Warren: www.home.zonnet.nl/h.warren

Complete Hebreeuwse bibliotheek in de verkoop bij Sotheby's

Marcel Massing

Sotheby's gaat een complete Hebreeuwse bibliotheek verkopen. Het is een heel bijzondere verkoop van heel authentiek Hebreeuws werk. Sotheby's maakte er een filmpje over dat is te zien op:

http://www.sothebys.com/video/movies/index_valmadonna.html

Het filmpje is het te bekijken meer dan waard.

Scripta Periodica

Brian Twint

Het aprilnummer van het gratis e-magazine Scripta Periodica is uit. U treft het bij deze nieuwsbrief aan als bijlage.

Als u interesse heeft voor het e-magazine en zich hierop wilt abonneren, stuur dan een mailtje naar: brian.margje@zonnet.nl

Verenigingsnieuws

Agenda van activiteiten

Momenteel hebben we voor u op de agenda de volgende activiteiten geplaatst. In de komende nieuwsbrieven gaan we verder in op de inhoud van de activiteiten.

Zondag 3 mei **ALV in Ootmarsum** gekoppeld aan een **wandeling in de geest van Boudewijn Büch door Gé Westgeest**.

De wandeling verschijnt ook in boekvorm. Dit unieke project is een gezamenlijke uitgave van Büchmania en de Blue Poet Society en verschijnt 3 mei.

Verdere bijzonderheden over die dag volgen nog, maar houdt alvast 3 mei vrij.

Boekenmarkten

Büchmania laat haar gezicht zien op de volgende boekenmarkten:

- Zaterdag 9 mei, Boekenmarkt *Op de Dreef* in Haarlem
- Zondag 31 mei, Boekenmarkt Leiden, in samenwerking met Alcheringa van Arjan Honkoop
- 5 juli 2009, De Dordtse boekenmarkt
- Zondag 27 september, Leiden, in samenwerking met Alcheringa van Arjan Honkoop

Zondag 13 december 2009: Internationale Boudewijn Büch Dag 2009 in de OBA in Amsterdam

Namens het bestuur van het
Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania,
Karin Piters