

# De Brief

Boudewijn Büch Gezelschap  
Büchmania



**JAARGANG 7**  
**NUMMER 5**  
**24 MAART 2009**

In deze nieuwsbrief:

- 📖 Diederik van Vleuten en Anna Enquist over James Cook
- 📖 Signeersessie bij Scheltema van Redman O'Hanlon
- 📖 Het Curiositeiten Archief
- 📖 Verenigingsnieuws en Agenda
- 📖 Intocht van Lodewijk Napoleon in Ootmarsum op zondag 29 maart
- 📖 Maand van de Filosofie

Met dank voor het aanleveren van items aan: Henk Spraakman, Regina van Weerdhuizen en Brian Twint.

***Diederik van Vleuten en Anna Enquist over James Cook  
Theater Thalia in IJmuiden – zondag 22 maart 2009***

*Henk Spraakman*

Tijdens het werken aan haar boek *De Thuiskomst* maakte Anna Enquist kennis met cabaretier, Cook-kenner én Cook-verzamelaar Diederik van Vleuten. Zij raakten bevriend, reisden naar Engeland in de voetsporen van hun held en werden lid van *The Captain Cook Society*. Nu staan zij samen in het theater om

hun passie voor de grootste ontdekkingsreiziger aller tijden met u te delen. Deze inspirerende aankondiging was voor mij voldoende om kaartjes te kopen en samen met mijn vrouw af te reizen naar IJmuiden. Het Thalia Theater is al meer dan honderd jaar oud en heeft prachtige Art-Deco en Amsterdamse school kenmerken. Dat was al een feest op zich.

Voordat ik naar IJmuiden ging, heb ik nog eens een keer het artikel in het eerste Bùchmania magazine herlezen: *Endeavour: het verhaal van James Cook's eerste reis om de wereld*. Dit artikel is de integrale tekst van een lezing die Diederik op 13 december 2003 heeft gehouden voor het Bùchmania gezelschap. Het magazine is nog steeds te bestellen. [www.buchmania.nl](http://www.buchmania.nl)

Diederik van Vleuten en Anna Enquist namen ons nu niet alleen mee op James Cook's drie reizen, maar ook de afkomst van Cook en zijn vrouw Elisabeth Batts werden uitvoerig belicht. Diederik nam ons mee in het verhaal en Anna Enquist vulde het aan met vele wetenswaardigheden zoals Cook's visie op scheurbuik, Cook's slechte gezondheid en humeur tijdens de derde reis, de dood van Cook op Hawaï, en de dramatische brief verbranding. Een aantal jaren voor haar dood verbrandde Elisabeth Batts al haar brieven die ze van James Cook had ontvangen. Daarnaast werd het verhaal geïllustreerd met prachtige beelden, foto's en afbeelding van kaarten. Maar liefst 2 ½ uur duurde deze inspirerende maar ook humorvolle lezing. Meer dan honderdvijftig liefhebbers hebben deze middag vol op genoten van een stukje wereldgeschiedenis.

Diederik van Vleuten kwam ook nog met een ware onthulling. Hij blijkt familie te zijn van Samuel Holland. Samuel Holland is geboren in 1728 in Deventer. Omstreeks 1758 maakte hij kennis met James Cook en samen maakten zij kaarten van onder andere: Gulf of Saint Lawrence en de Saint Lawrence River (Canada). Dat betekent dat als je Diederik een hand geeft je slechts een aantal handrukken verwijderd bent van James Cook. Hoe frappant!

Ik denk dat Diederik van Vleuten en Anna Enquist de kleine literaire theaters in het land vol kunnen krijgen met deze prachtige lezing. (OBA in Amsterdam?) Het gaat niet alleen om het verhaal van James Cook en zijn vrouw, maar het is ook een unieke mogelijkheid om de cabaretier en de schrijfster van een geheel andere kant te leren kennen.

## **Signeersessie bij Scheltema van Redman O'Hanlon**

*Regina van Weerdhuizen*

De signeersessie bij Scheltema van Redmond O'Hanlon in Amsterdam was vreselijk leuk. We hebben erg gelachen. Redmond was weer op dreef en nam uitgebreid de tijd om alle boeken voor iedereen te signeren. Voor ieder een

vriendelijk woord en veel zoenen natuurlijk. Je kunt hem ook alles vragen, hij geeft overal antwoord op.

Hij riep mij meteen, hallo Regina how are you? En dat na 4 jaar...

Er waren ongeveer 40 mensen, dus het was niet te druk.

Hij had wel de nodige wijn al achter de kiezen, wat je wel kon merken.

Zijn vrouw Belinda was ook meegekomen, ze was erg aardig en maakte veel foto's.

Nou het was weer een heerlijke middag, leuk om op terug te kijken.

## **Uitverkoop bij het Curiositeiten Archief**

*Brian Twint*

Eerder namen we in de nieuwsbrief al een fraaie boekenlijst op van het Curiositeitenarchief. Nu nog een kans tot aankopen van curiositeiten.



Geachte liefhebber,

De uitverkoop gaat de laatste ronde in: 30 % extra korting bovenop alle prijzen van alle artikelen. Deze actie loopt nog een week. Daarna zal de lijst aangepast en aangevuld worden. Profiteer nu nog van de laagste prijzen!

Zie voor de boekenlijst de bijlage.

Het Curiositeiten Archief brengt ook een nieuwsbrief uit. Als u hiervoor interesse heeft en zich hierop wilt abonneren, stuur dan een mailtje naar: [brian.margje@zonnet.nl](mailto:brian.margje@zonnet.nl)

## Verenigingsnieuws

### Agenda van activiteiten

Momenteel hebben we voor u op de agenda de volgende activiteiten geplaatst. In de komende nieuwsbrieven gaan we verder in op de inhoud van de activiteiten.

Zondag 3 mei **ALV in Ootmarsum** gekoppeld aan een **wandeling in de geest van Boudewijn Büch door Gé Westgeest**.

De wandeling

Verschijnt ook in boekvorm. Dit unieke project is een gezamenlijke uitgave van Büchmania en de Blue Poet Society en verschijnt 3 mei.

Verdere bijzonderheden over die dag volgen nog, maar houdt alvast 3 mei vrij.

### Boekenmarkten

Büchmania laat zijn gezicht zien op de volgende boekenmarkten:

- Zaterdag 9 mei, Boekenmarkt *Op de Dreef* in Haarlem
- Zondag 31 mei, Boekenmarkt Leiden, in samenwerking met Alcheringa van Arjan Honkoop
- 5 juli 2009, De Dordtse boekenmarkt
- Zondag 27 september, Leiden, in samenwerking met Alcheringa van Arjan Honkoop

Zondag 13 december 2009: Internationale Boudewijn Büch Dag 2009 in de OBA in Amsterdam

## **Intocht van Lodewijk Napoleon in Ootmarsum op zondag 29 maart**

De broer van de grote keizer Napoleon Bonaparte was van 1806 tot 1810 Koning van Holland. Hij was de eerste koning van Nederland. In 1809 maakte de koning een rondreis door Oost-Nederland en bezocht op 8 en 9 maart Ootmarsum. Bij die gelegenheid gaf hij de katholieken de grote kerk terug en kregen de hervormden een eigen kerk aan de Ganzenmarkt. Het koninklijk bezoek bestond uit bijna 70 personen: de Koning werd vergezeld door ministers, maarschalcken, secretarissen, maar ook door koks, knechten en dienstmeiden.

**Zondag 29 maart** wordt dit feit feestelijk herdacht met een reconstructie van het bijzondere koninklijk bezoek. In een reeks van koetsen zal het koninklijk bezoek vanaf de Kuiperberg het centrum van Ootmarsum intrekken gevolgd door de toenmalige bestuurders van Ootmarsum zoals de hofmeier, de Drost, de rentmeester van het Huys Ootmarsum de schout en schepenen en de dominees,

ouderlingen, pastoors en kapelaans. Tientallen ruiters en een militaire cavalerie zullen het koninklijke bezoek begeleiden.

Het programma begint vanaf 13.00 uur en eindigt rond 19.00 uur op het kerkplein. Er wordt een rijtour door het centrum gemaakt en een rondwandeling, er vindt een officiële audiëntie op het kerkplein plaats en aansluitend een gemeenschappelijke liturgische viering in de grote kerk waarbij het Koninklijk bezoek aanwezig is.

De entree is vrij. Parkeren op de aangewezen locaties bij de invalswegen.

## Maand van de Filosofie

Het thema voor de Maand van de Filosofie is 'verzoening'.

Ter gelegenheid van de Maand verschijnt er weer een **filosofisch essay**, dit jaar geschreven door Bas Haring: *Het aquarium van Walter Huijsmans en waarom zouden we ons zorgen maken over de toekomst van de aarde?*

Onder andere op het programma staan:

Vrijdag 3 april 16.00–18.00 uur in het theater in de kelder van Selexyz Donner:  
Landelijke opening van de Maand van de Filosofie, met Bas Haring, Jos de Mul, hoogleraar filosofie van mens en cultuur aan de EUR en oud minister Ella Vogelaar.

Zaterdag 4 april 14.00–16.30 uur in het theater in de kelder van Selexyz Donner  
**Symposium: De invloed van Darwin op ons wereldbeeld.**

Vrijdag 17 april 16.00–18.00 uur in het theater in de kelder van Selexyz Donner  
**Boekpresentatie** van *Moderniteit als nieuw beschavingstype – ontwikkeling, problematiek en perspectief* van Wim Couwenberg.

Stichting Maand van de Filosofie is een samenwerkingsverband van verschillende uitgeverijen, boekhandels en culturele instellingen. Voor een overzicht van de landelijke activiteiten zie [www.maandvandenfilosofie.nl](http://www.maandvandenfilosofie.nl)

Namens het bestuur van het  
Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania,  
Karin Piters